



Parochieblad

Titus Brandsmaparochie Oss

PASTORAAL WOORD

DE WEG NAAR BETHLEHEM

In het Franse stadje Autun, in het zuidoosten van Bourgondië, staat een middeleeuwse kathedraal: de Saint-Lazare. De kerk is rijk versierd met kapitelen, dat zijn prachtige beeldhouwde taferelen o.a. uit de Bijbel.

Op een van die voorstellingen is het verhaal van de drie wijzen verbeeld, die onderweg zijn naar Jezus, de pasgeboren koning van Israël.



De drie wijzen liggen gebroederlijk naast elkaar te slapen. Maar één van hen, de bovenste, wordt gewekt door een lichte aanraking van een engel. Hij heeft zijn ogen open. De engel raakt hem teder aan met zijn ene wijsvinger, en met zijn andere wijsvinger wijst hij naar boven, naar een ster, die de wijzen de weg zal wijzen die ze zullen volgen. Zo verbeeldt de kunstenaar op een dichterlijke manier het kerstverhaal dat verteld wordt in het evangelie van Mattheus.

Tegelijk vertelt hij met dit kapiteel nóg een heel ander verhaal: de weg van onze innerlijke reis met God. Engelen in de Bijbel zijn altijd boodschappers van het woord van God. Als zodanig wijzen zij ons innerlijk de weg die God met ons wil gaan. Een engel is zo altijd een wegbereider en een wegwijzer om God te kunnen vinden om één te worden met Hem.

Als dat gebeurt wordt God geboren in en onder ons: Kerstmis.

Bethlehem staat voor de plaats van de geboorte van God in een mens. De reis daar naartoe kun je niet op eigen kracht en kennis volbrengen. Alleen een engel kan je erheen leiden. De engel, als woord van God, probeert in ons een diep verlangen naar die geboorte van God in ons te wekken. Als dat gebeurt, dan worden we even weggetrokken van onze dagelijkse verlangens, en ontwaken we op een onbestemd diep verlangen dat geen object heeft.

Dat gebeuren wordt in dit kapiteel verbeeld door de drie wijzen. Twee van hen worden nog in slaap gehouden door hun oppervlakkiger verlangens, die zich altijd weer hechten aan iets of iemand, aan laag- of hoogverheven dingen. Maar de derde wijze is ontwaakt en lijkt ons met open ogen aan te kijken. Maar nee, hij kijkt ons niet aan, doch schouwt naar binnen. Dit verbeeldt de kunstenaar door de wijze niet naar de ster buiten hem te laten kijken, maar naar de ster binnen in hem. De ontwaakte wijze kijkt immers niet naar de wijzende hand van de engel, nog naar boven de hemel in. Hij schouwt naar binnen, naar de plaats waarop zijn hand ligt en de engel hem raakt – zijn buik, zijn binnenste. Hij is in contact geraakt met zijn diepste verlangen: één te willen zijn met zijn beeldloze en onbegrijpelijke Schepper. In zijn binnenste ontdekt hij God als zijn diepste verlangen. Door bij dat objectloze verlangen te verwijlen, en niet terug te gaan naar zijn oppervlakkige verlangens, komt hij aan in Bethlehem om God te aanbidden, en brengt hij Hem de eer die Hem toekomt.

Als wij met deze wijze ontwaken en met hem op weg gaan, dan worden ook wij met God verenigd. Dan worden wij zijn volk, en komt zijn koninkrijk onder ons tot gestalte.
Zalig Kerstfeest!

p. Leon Teubner

COLOFON

Titus Brandsmaparochie
Oplage ± 500 exemplaren
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

Redactie

Riky de Jong
rikydjong@home.nl
Frank van Breukelen
p. T. Buitendijk
Wies van Ekeren
Margrit Ricken

Redactieadres

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss
Telefoon: 0412 - 622 164

Pastores

T. Buitendijk
L. Teubner

Bereikbaarheid pastores

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164
Openingstijden Parochie-kantoor:
Ma. t/m Do. 09.00 - 12.00 uur / 13.30 – 16.30 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur.
Buiten kantooruren in noodgevallen:
06 – 34 71 91 06

Taxidienst

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan
vrijdagmorgen tussen 9-12 uur. Tel. 0412 – 622164.

Adres St. Jozefkerk

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss
Telefoon: 0412 – 622 164

Bank: IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss
e-mail: algemeen@tb-parochie.nl
www.titusbrandsmaparochieoss.nl
(daar vindt u ook foto's van activiteiten)

titusbrandsmaparochieoss.wordpress.com
voor de weekendpreken

 @TitusBrandsmaPa

Drukwerk

Drukkerij Putters

Verspreiding

Op verzoek:

- thuis in de bus
- per e-mail
- website
- ophalen in kerk of verzorgingshuis

Inleverdatum kopij

Woensdag 10 januari 2018.

Verschijningsdatum volgende nummer

Dinsdag 30 januari 2018.

VAN DE REDACTIE



OP WEG

De drie wijzen uit het eerste verhaal gebruikten een heldere ster om hen te leiden op hun reis. Navigatie met behulp van sterren werd al duizenden jaren gebruikt en was heel betrouwbaar. Voor het laatste deel van de reis echter was dit te onnauwkeurig. Je moest dan op zoek naar herkenningspunten, of de weg vragen. Zo kwamen de drie wijzen bij Herodes.

Eeuwen later kregen we kaarten die door de tijd heen steeds gedetailleerder werden. Daarmee kon je al veel dichter bij je eindbestemming komen. Maar ook dan moest je voor het laatste stukje een beroep doen op een stadsplattegrond of de weg vragen. Tenzij je een stratengids had natuurlijk.

Uiteindelijk was er radio- en satellietnavigatie, de onvolprezen TomTom. Je voert je bestemming in en over de weg ernaartoe hoeft je je niet druk meer te maken. Ook omleidingen en versperringen zijn geen obstakel meer. “Nieuwe route berekenen” klinkt het dan met een zoetgevooisde vrouwenstem.

En ergens in de laatste 50 jaar zijn we de reis zelf kwijt geraakt. Het gaat alleen nog maar om de bestemming. Op onze vakantiebestemming bijv. begint pas de vakantie. De reis is stress en dat terwijl de reis zoveel meer te bieden kan hebben.

Al weken voor Pasen, Pinksteren en zeker voor Kerstmis worden we overspoeld met folders van supermarkten, tuincentra en speciaalzaken die glashelder de eindbestemming in beeld brengen. Gezellige feestdagen! De reis waar zij zich druk om maken, is de reis van ons huis naar hun kassa.

En dat terwijl ook de reis naar die dagen zoveel te bieden kan hebben. Bij het verschijnen van dit blad zijn er nog 10 Adventsdagen. Doe het kalmpjes aan, kijk om u heen. Blijf af en toe even stil staan en geniet. Zeker de laatste etappe van de reis kan de moeite waard zijn.

Gezegnede feestdagen en een goede reis in 2018.



..... AANGESTIPT

TOEGANG VIERINGEN KERSTAVOND.

Voor de Kerstvieringen van 17.00 u, 19.00 u. en 21.00 u. worden, in verband met veiligheid, (gratis) toegangskarten uitgereikt. Het aantal plaatsen is beperkt. Vanaf dinsdag 1 december zijn deze af te halen.

**ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ.
VERDER IN HET BLAD MEER OVER DEZE
AANKONDIGINGEN.**

ADVENTSACTIE

IN DECEMBER ADVENTSACTIE 2017.

De kerk houdt het oog gericht op kwetsbare mensen: dichtbij en veraf. Dit willen we ook doen in onze parochiegemeenschap. In december willen we aandacht besteden aan Burkina Faso.



OP WEG NAAR KERSTMIS 2017

De Adventtijd komt er weer aan. Een tijd van wachten en verwachten. Dat God in ons geboren mag worden. Om ons verlangen hiernaar te voeden, luisteren we op vier vrijdagmiddagen naar de cantates die Johan Sebastian Bach en we overwegen de liedteksten met het oog op de betekenis van het Kerstfeest voor ons leven nu. **Er zijn nog bijeenkomsten op 15 en 22 december** van 14.00-16.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid om de vesperviering van 17.30 uur bij te wonen.



VOEDSELBANKEN.NL
Oss en Omgeving

17 DECEMBER 2017 ADVENTSACTIE VOEDSELBANK.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om tijdens de advent de Voedselbank extra te ondersteunen. De Voedselbank helpt de armste mensen in onze stad door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

17 DECEMBER OM 16.00 UUR OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG.

Op zondag 17 december willen we in de Sint Jozefkerk samen met de gemeente van de Paaskerk en alle koren van de parochie op sfeervolle wijze ons verheugen op het kerstfeest dat snel zal komen.

17 DECEMBER LEVENDE KERSTSTAL.

Scoutinggroep Titus Brandsma organiseert op 17 december weer hun jaarlijkse levende kerststal. De toegang is gratis.



23 DECEMBER OSSE OPERA EN ORKEST MUZELINCKGEVEN KERSTCONCERT.



Op zaterdagavond 23 december a.s., aanvang 20:00 uur, zal de St. Jozefkerk de sfeervolle locatie zijn voor het jaarlijkse kerstconcert van de Osse Opera. Gezamenlijk met het kamerorkest van De Muzelinck.

5 JANUARI LITURGIE OVER TITUS BRANDSMA.

Inleider: Kees Waaijman, o.Carm

Datum: 5 januari 2018

De lezing begint om 14.00 u. Na afloop kunt u om 16.30 u eventueel deelnemen aan de vesperviering in de Mariakapel.

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig.



6 JANUARI DRIEKONINGEN ZINGEN.

Zaterdag 6 januari 2018 sluiten we de kersttijd af met het Driekoningen zingen met jonge en oudere koningen en herders. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.45 uur in de St. Jozefkerk.

23 JANUARI KARMEELREGEL.

Op dinsdag 23 januari 2018 lezen we van 14.00 u tot 15.30 u weer een stukje uit de Karmelregel.



ZIN IN FILM.

Met ingang van dit seizoen komt Zin in Film met een nieuwe concept.

De komende twee data zijn al bekend:

25 januari 2018, dan zal de film 'Wild' worden vertoond. En 22 februari is de 2^e datum.

LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Weekend 3. 3e zondag van de Advent			L: Jes. 61, 1 - 2a + 10 - 11; ev. Joh. 1, 6 - 8 + 19 - 28		
Zo.	17 dec.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p.L.Teubner	Mediorenkoor
Ma.	18 dec.	14.30 u	Eucharistieviering Ziekenmiddag	p.T. Buitendijk	Gelegenheidskoor
Ma.	18 dec.	19.00 u	Boeteviering	p.L.Teubner	Volkszang
Weekend 4. 4e zondag van de Advent			L: Sam. 7, 1 - 5 + 8b - 11 + 16; ev. Lc. 1, 26 - 38		
Zo.	24 dec.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Kerstmis			L: Jes. 62, 11 - 12; ev. Lc. 2, 15 - 20		
Zo.	24 dec.	15.30 u	Kleuterviering	p.L.Teubner	
Zo.	24 dec.	17.00 u	Familieviering	p.T. Buitendijk	Titaantjes
Zo.	24 dec.	19.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p.L.Teubner	Volkszang
Zo.	24 dec.	21.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p.L.Teubner	Herenkoor
Kerstmis			L: Jes. 52, 7 - 10; ev. Joh. 1, 1 - 18 of 1, 1 - 5 + 9 - 14		
Ma.	25 dec.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p.L.Teubner	Mediorenkoor
Kerstmis			L: Hand. 6, 8 - 10 + 7, 54 - 60; ev. Mt. 10, 17 - 22		
Di.	26 dec.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Weekend 5. Oudjaar			L: Sir. 3, 2 - 6 + 12 - 14; ev. Lc. 2, 22 - 40 of 2, 22 + 39 - 40		
Zo.	31 dec.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Zo.	31 dec.	19.00 u	Woord en communiedienst	Werkgroep Titus	Volkszang
Nieuwjaar			L; Num. 6, 22 - 27; ev. Lc. 2, 16 - 21		
Ma.	01 jan.	11.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk, p.L.Teubner	Herenkoor
Weekend 1. Openbaring des Heren Driekoningen			L. Jes. 60, 1 - 6; ev. Mt. 2, 1 - 12		
Zo.	07 jan.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p.L.Teubner	Volkszang
Weekend 2. Doop van de Heer			L: Sam. 3, 3b - 10 + 19; ev. Joh. 1, 35 - 42		
Zo.	14 jan.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Herenkoor
Weekend 3. 2e zondag door het jaar			L: Joh. 3, 1 - 5 + 10; ev. Mc. 1, 14 - 20		
Zo.	21 jan.	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Mediorenkoor
Weekend 4. 3e zondag door het jaar			L: Sam. 12, 1 - 7a + 10 - 17; ev. Mc. 4, 35 - 41		
Za.	27 jan.	18.30 u	Familieviering	p.T. Buitendijk en p.L.Teubner	Titaantjes
VIERING IN DE PAASKERK					
Zo.	28 jan.	10.00 u	Oecumenische viering met Ds. H. Spoelstra en T. Buitendijk		

Vieringen Sterrebos					
Vrij.	22 dec.	19.30 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Sterreboskoor
Vieringen Ministershof					
Zat.	23 dec.	14.30 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Ministershofkoor

Vespervieringen

Ook in 2018 is er op alle vrijdagen van 16.30 u tot 17.00 u een vesperviering in de Mariakapel. Het evangelie en 3 psalmen worden gelezen en er wordt een lied gezongen; veel stilte en daarna kunt u een kop koffie of thee drinken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

LIEF EN LEED

Door het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap opgenomen:

22 oktober 2017	Nora Niesink
12 november 2017	Maud Theunisse
19 november 2017	Jelske Spierings
26 november 2017	Max van den Berg

Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van:

18 november 2017	Jacques van Stekelenburg	93 jaar
------------------	--------------------------	---------

PASTORALE WILSVERKLARING.

In een kerkelijke uitvaart vertrouwen we onze doden toe aan God. Aan God die leven geeft, sterker dan de dood. Dit beamen wij door ons geloof in Jezus de Verrezen Heer.

Hij heeft het donker van de dood overwonnen;

Hij straalt als licht van eeuw leven;

Hij doet ons wandelen in Zijn Licht.

De dood is een 'niets';

de dood is een doorgang naar nieuw en eeuwig leven.

Over de dood heen wordt onze lieve mens door God gekend, bemind en als nieuw herschapen.

Het komt voor dat kerk-betrokken en gelovige ouderen niet zeker weten of hun kinderen een kerkelijke uitvaart zullen regelen. Hun kinderen zijn minder vertrouwd met het geloof en de rituelen van de kerk. "Als we het hadden geweten dan hadden we zeker in geest van onze vader en moeder gehandeld. We wisten uit ons zelf de weg naar de kerk niet."

In onze parochie is er een brochure over de Kerkelijke Uitvaart geschreven. U kunt deze brochure opvragen. In gesprek met een van de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen of een van de pastores kunt u als een soort wilsverklaring uw wensen voor een kerkelijke uitvaart op schrift stellen. Een pastorale wilsverklaring. Een afschrift legt u bij uw polissen en andere papieren neer; een tweede afschrift wordt bewaard in de parochie.

We hopen dat door deze pastorale wilsverklaring ouderen zich geruster aan Gods wil kunnen overgeven; en dat hun kinderen weten hoe te handelen in de moeilijke tijd van afscheid nemen.

Een kerkelijke uitvaart in de geest van onze ouderen helpt ons het verdriet om onze doden te dragen.

Pastor Tom Buitendijk



MENSEN OF STENEN.

Mensen stapelen stenen op elkaar en leggen er een dak op. Stenen gaan leven, doordat mensen het gebouw gebruiken. De vraag is dus niet of men moet investeren in stenen of in mensen; in pastoraat of in gebouwen. Het is verstandig beleid om beiden te doen. Goed pastoraat van vrijwilligers en de pastor halen mensen het gebouw binnen. Voor liturgie, voor catechese, voor ontmoeting. Zoals het emaille kunstwerk aan de lezenaar: mensen 'gevangen' in het visnet.

Het gebouw is de plaats van ontmoeting van God en zijn volk en van mensen onder elkaar. Een levendig geheel en samenspel. In november 2017 zijn de ramen van de pastorie voorzien van dubbel glas. Daardoor wordt het eerder warm in de ruimtes van de pastorie en sparen we energie uit. Het wordt aangenamer toeven in het gebouw dat ook UW gebouw is.

Pater Tom Buitendijk



BEZOEK AAN ZIEKEN, THUIS EN IN HET ZIEKENHUIS.

Een van de zeven werken van barmhartigheid is het bezoeken van zieken.

De zieken thuis, in het ziekenhuis, in een zorgcentrum of verpleeghuis.

Naast een teken van medeleven vanuit de parochie-gemeenschap, is een bezoek ook een gelegenheid tot een gesprek. Vooral een gesprek waar je niet gauw aan toe komt als je volop en gezond in het leven staat. Een gesprek over wat iemand wezenlijk bezighoudt; soms ook een gesprek waarin het naderende levenseinde ter sprake kan komen.

Mag ik u vragen aan de parochie te laten weten dat u bezoek van de pastores of van de leden van het ziekencomité op prijs stelt. Ook als u voor maar enkele dagen opgenomen bent in het ziekenhuis, kan het zinvol zijn het te laten weten. Dan kunt u thuis of elders bezocht worden.

De parochie is een gemeenschap. Als één lid lijdt, dan lijdt de hele gemeenschap. Als de gemeenschap haar zorg en aandacht kan tonen, dan kan dat de genezing van één iemand bespoedigen.

Pater Tom Buitendijk

FAIR TRADE ZONDAG 2017: EEN TERUGBLIK EN EEN BLIK VOORUIT!



Op 29 oktober vierden we de vijfde keer dat de Sint Jozefkerk een Fair Trade kerk is.

In de viering stond het thema 'Barmhartigheid' centraal. Na de viering werd het mooie doek "de zeven werken van barmhartigheid" onthuld en toegelicht. De Fair Trade markt was een gezellige ontmoetingsplaats van en voor vele goede doelen. Ria van Nistelrooy richtte onze aandacht op de problemen waarmee armen in de Osse samenleving te maken krijgen. Voor kinderen is niet de soberheid het ergste, maar vooral het gevoel uitgesloten te worden en niet mee te kunnen doen.

Positieve aandacht en oprechte belangstelling zijn tekens van barmhartigheid.

Op 1 november bood de gemeente Oss het jaarlijkse Fair Trade ontbijt aan. Onze burgemeester mevr. Wobine Buijs is er trots op dat Oss landelijke bekendheid heeft. Zij vermeldde in haar woordje onze kerk als belangrijke deelnemer in het Fair Trade proces. Voorzitter Maartje Aarts van Global Goals sprak ook haar gelukwens uit aan onze parochie. In een kort interview vertelde mevr. Til van der Sanden hoe onze parochie Fair Trade parochie geworden is en blijven wil. Volgend jaar 16 juni 2018 bestaat de werkgroep Global Goals 10 jaar. In onze parochie willen we 17 juni 2018 daar aandacht aan besteden. Mensen bewust maken van de wereldsituatie en hun aandacht richten op een betere wereld is een opdracht van de kerk.

Pastor Tom Buitendijk

ADVENTSACTIE

IN DECEMBER ADVENTSACTIE 2017.

De kerk houdt het oog gericht op kwetsbare mensen: dichtbij en veraf. Dit willen we ook doen in onze parochiegemeenschap. In december willen we aandacht besteden aan Burkina Faso, met name aan een opvanghuis voor meisjes. De collecte bij de uitgang is dan voor dat project. Ook na de vieringen van het kerstfeest zal de uitgangscollecte voor Burkina Faso zijn. Op die manier verspreiden we het licht van Kerstmis wereldwijd.

OVER BURKINA FASO.

Burkina Faso is een klein en zeer arm land in West Afrika. Armoede, gebrek aan onderwijs en lage waardering voor vrouwen maken meisjes en jonge vrouwen kwetsbaar voor geweld, misbruik en mensenhandel. Vanwege hun geringe opleiding

kunnen meisjes alleen een baan vinden in de huishouding. Daar worden ze uitgebuit en lopen ze gevaar van misbruik. Wanneer zo'n meisje in verwachting raakt, verliest ze haar baan en wordt ze op straat gezet.

Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Goede Herder vangen deze meisjes op en bieden hun sociale en psychologische hulp in hun opvanghuis. Naast dit opvanghuis zijn er een kinderopvang voor baby's en een kleuterschool ontstaan. De jonge moeders leren hoe hun kinderen te verzorgen. Daarnaast krijgen ze ook een opleiding aangeboden om een beroep te leren: kok, bakker, coupeuse.

Het goede werk door de zusters begonnen breidt zich als vanzelfsprekend uit. De financiën blijven ver achter. Wij kunnen de toestanden in Burkina Faso niet in een keer veranderen.

Als wij de zusters financieel steunen, dan maken we wel een begin met de verbetering van het lot van vele meisjes. Dan verandert er toch iets! Door U!

Pater Tom Buitendijk



17 DECEMBER 2017 ADVENTSACTIE VOEDSELBANK.

"Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan"
(Mt. 25)

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om tijdens de advent de Voedselbank extra te ondersteunen. De Voedselbank helpt de armste mensen in onze stad door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. En zeker met het oog op de feestdagen is het een mooi gebaar om iets van onze overvloed te delen met mensen die het minder hebben.

Daarom zetten we op 17 december in de hal van onze kerk kratten neer, waarin u uw producten voor de Voedselbank Oss kunt neerleggen. Natuurlijk is de Voedselbank blij met allerlei artikelen, maar praktisch gezien zijn er wel een paar beperkingen. Het liefst zien we daarom houdbare producten, in blik, pot of gedroogd. Wij zorgen ervoor dat de producten vervolgens bij de Voedselbank terecht komen en zo bij de vele mensen in Oss die het het hardst nodig hebben.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!



VOEDSELBANKEN.NL
Oss en Omgeving

17 DECEMBER OM 16.00 UUR OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG.



In de christelijke traditie van Engeland kent men het fenomeen van A Festival of Nine Lessons and Carols. Een feestelijke viering van negen Bijbellezingen en liederen. Op de vooravond van Kerstmis is daar de kerk in duister gehuld. Vanuit achter in de kerk klinkt een kinderstem die helemaal alleen het lied *Once in royal David city* inzet. Hij heeft een kaars vast waarmee hij de kaarsen van de rest van het koor ontsteekt dat achter hem staat. Met elk couplet zwelt het koor aan, gevolgd door het orgel en de gemeenschap. Door het gangpad komt de gehele stoet naar voren en zo begint de traditionele viering van Lessons and Carols. Kerstliederen worden afgewisseld met lezingen en gebeden die ons voorbereiden op het naderende kerstfeest.

In vele kerken in Nederland wordt deze traditie overgenomen. Vaak ook in oecumenisch verband. Meestal houden we ons minder strikt aan de liturgische ordening van de Engelse viering en kiezen we een vrijere vorm en voor ons ons meer geschikte liederen. De meeste parochies en gemeenten doen zo'n viering op een zondag in de Advent. In Oss willen we proberen zo'n mooie traditie te beginnen.

Op zondag 17 december, om 16.00 uur willen we in de Sint Jozefkerk een soortgelijke viering organiseren. Samen met de gemeente van de Paaskerk en alle koren van de parochie hopen we op deze sfeervolle wijze ons te verheugen op het kerstfeest dat snel zal komen. Graag nodigen we alle leden van alle geloofsgemeenschappen uit mee te bidden en mee te zingen. U bent van harte welkom. Nodig uw familie, vrienden en gasten uit om dit feest van lezing en lied mee te beleven!

OP WEG NAAR KERSTMIS 2017.

De Adventtijd komt er weer aan. Een tijd van wachten en verwachten. Dat God in ons geboren mag worden. Om ons verlangen hiernaar te voeden, luisteren we op vier vrijdagmiddagen naar de cantates die Johan Sebastiaan Bach en we overwegen de liedteksten met het oog op de betekenis van het Kerstfeest voor ons leven nu. Er zijn nog **bijeenkomsten op 15 en 22 december** van 14.00-16.00 uur. Aansluitend is er de

mogelijkheid om de vesperviering van 17.30 uur bij te wonen.

17 DECEMBER LEVENDE KERSTSTAL.

Scoutinggroep Titus Brandsma organiseert op 17 december weer hun jaarlijkse levende kerststal.

De toegang is gratis.

In de kerststal zitten Jozef, Maria en natuurlijk kindeke Jezus. Daarnaast houden de herders de wacht, komen de koningen op bezoek en zal er ook een knikengel zijn.

Iedereen is welkom van 12.00 tot 17.00 en ook de kameel, waar weer een ritje op gemaakt kan worden, is erbij tot 16.00.

Er zijn ook activiteiten voor kinderen en zijn er een aantal versnaperingen te koop.

Wij zijn te vinden aan de **Industrielaan 57**.

Tot dan scouting Titus Brandsma



23 DECEMBER OSSE OPERA EN ORKEST MUZELINCK GEVEN KERSTCONCERT.



Op zaterdagavond 23 december a.s., aanvang 20:00 uur, zal de St. Jozefkerk de sfeervolle locatie zijn voor het jaarlijkse kerstconcert van de Osse Opera.

Gezamenlijk met het kamerorkest van De Muzelinck en de Osse tenor Erik Bomers, zullen 60 koorleden, ensemble en solisten van het gezelschap, een keur van internationale kerstliederen ten gehore brengen.

De kerk is geopend vanaf 19:00 uur. De toegangsprijs is €12,50 inclusief een kopje koffie / thee met wat lekkers en een programmaboekje.

Reserveren: penningmeester@osseopera.nl.

Programma: www.osseopera.nl

Tel.: 0625 032 778





EN ER WAREN HERDERS IN DIEZELFDE LANDSTREEK. (LUCAS 2 – 8)

De Herders

*De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.*

*Men kent de namen van de mannen niet.
er staat geschreven dat er herders waren,
drie, vier, of meer, maar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.*

*En het werd waar de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.*

*Van tranen of van licht, de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.*

Jos Brink



6 JANUARI DRIEKONINGEN ZINGEN.



Zaterdag 6 januari 2018 sluiten we de kersttijd af met het Driekoningen zingen met jonge en oudere koningen en herders. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.45 uur in de St. Jozefkerk.

Er zijn verkleedkleden en lampions aanwezig, zodat iedereen verkleed kan meedoen. Om 19.30 uur zijn we terug en is er soep en stokbrood. Het opgehaalde snoep wordt verdeeld, zodat ieder kind om 20.00 uur met een snoepzak naar huis kan. Eventuele financiële giften gaan naar de stichting Misuku Malawi, die door medeparochianen gesponsord wordt met contacten ter plekke.

IBAN nr: NL10RABO0148412009

www.misuku-malawi.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met Els Draad tel; 636 158 of Ineke Broers tel: 635 768. Driekoningen zingen, een lange en levende traditie voor jong en oud.

Bent u niet thuis of heeft u liever geen bezoek plak dan a.u.b. een briefje op de bel!





FAIRTRADEZONDAG 2017.

Zondag 29 oktober was weer de jaarlijkse fairtrade markt. De dag begon met een mooie feestelijke viering. Het thema was: Barmhartigheid doen. Aan het eind van de dienst gaven Til van der Sanden en Riet Bogaars een toelichting op het “Wandkleed van Barmhartigheid”. Toos Wiersma en Rien van Beuningen mochten het kleed waaraan zij hadden meegewerkt, onthullen.

Het is een prachtig kleed geworden, dat nog een aantal weken te bewonderen is.



Ook in de Karmelzaal was het een gezellige drukte. Er waren leuke tafeltjes en ieder kon er wel wat van zijn gading vinden.

Ook de zanglustigen kwamen aan hun trekken tijdens de zangworkshop van Chaja.

Mevr. Ria van Nistelrooij hield een boeiend praatje over het effect van armoede op kinderen. Er ontstond een inspirerende gedachteswisseling.

Ook werd het leesproject van de Bibliotheek gepromoot. Dat project houdt in dat jongeren voorlezen aan ouderen. Je kunt je opgeven als je voorgelezen wilt worden uit boek, krant of tijdschrift.

De loterij ontbrak ook niet. Er waren vele gelukkige prijswinnaars. Dankzij de inzet van velen kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. Ook over de opbrengst zijn we zeer tevreden.

Op zondag 19 november 2017 kon de werkgroep “Werk in Uitvoering” aan Maarten van der Sanden, lid van het bestuur van Stichting Solidariteitsfonds Oss” een cheque van € 1000,00 overhandigen.

Mocht u ideeën hebben voor de markt van 2018 of uw steentje bij willen dragen aan het organiseren van die markt, dan kunt u zich via de receptie van de parochie aanmelden bij Ineke Broers en/of Peter Lammers. De werkgroep heeft graag een paar nieuwe leden, want Sake Rijpkema en Dirk Kramer zijn vanwege hun leeftijd gestopt met hun werkzaamheden.

Peter Lammers



ZIN IN FILM VERNIEUWD.

Met ingang van dit seizoen komt Zin in Film met een nieuw concept.

Na vijf jaar waren we toe aan een aanpassing aan deze tijd, aan de veranderde omstandigheden en aan wensen vanuit onze bezoekers.

Afgelopen donderdag hebben we proefgedraaid en ervaren dat dit een goede weg is.

Wat is er veranderd?

We hebben in de Carmelzaal van de Titus Brandsmaparochie een locatie gevonden die voldoet aan onze behoeften. De nieuw aangelegde apparatuur garandeert een storingsvrij en rustig beeld en een uitstekend geluid.

In de Titus Brandsmaparochie zijn alle vormings-, bezinningsmomenten en cursussen gratis toegankelijk. Dit geldt ook voor Zin in Film. Wel staat er een mandje voor vrijwillige bijdragen en bijdragen bij het lenen van de dvd's van eerder vertoonde films. Er zijn mensen die, gewoontegetrouw € 5,- euro hebben gedoneerd. Dit moedigen wij aan, indien mogelijk natuurlijk. De opbrengst komt ten goede aan de parochie.

Omdat het tijdstip van de vrijdagavond voor veel mensen een te hoge drempel bleek, zijn we verhuisd naar de donderdagmiddag om 14.00 uur. Er blijft een pauze met (gratis) koffie en thee. Ook het nagesprek blijft. Iedereen kan, maar hoeft niet te reageren op wat hij / zij heeft gezien.

Een belangrijke verandering bestaat uit het feit dat niet lang van tevoren bekend is welke film we gaan draaien. We kunnen zó inspelen op de actualiteit, het jaargetijde, feesten en/of de voorkeur van de bezoekers.

De komende twee data zijn al bekend:

25 januari, dan zal de film ‘Wild’ worden vertoond. De andere datum is 22 februari 2018.

Wij hopen dat we met deze veranderingen veel mensen een plezier doen en dat we u op die data kunnen verwelkomen.

Het Zin in Film team: Mieke Buuts, Bram Nieuwesteeg, Leon Teubner en Stans Ligthart.

Stans Ligthart.



ONZE VOORNEMENS VOOR 2018.

Voornemens zijn plannen die je begin januari maakt, die je tot half januari volhoudt, om eind januari te zeggen: "ik doe mijn best, maar het lukt niet".

Wat betekent het Fair Trade parochie te zijn? Zijn dat alleen maar goede voornemens of beantwoordt er ook iets concreets aan? Wat betekent duurzaamheid? Gaat het dan alleen maar over zonnepanelen waar je na forse investering toch nog op kunt verdienen? Doen we in de parochie! Gaat het over circulaire economie? De grondstoffen van een product worden na gebruik bestemd voor een ander product. Van onze plastic dopjes worden plastic pallets gemaakt. De 'winst' gaat naar de opleiding van hulphonden. Doen we in onze parochie! Parochiaan zijn betekent tijdelijke bewoner zijn op weg naar de eindbestemming: een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Verbondenheid betekent dat je als mens in relatie staat tot medemensen, tot heel de geschapen werkelijkheid, tot God de Schepper van hemel en aarde.



In de mooie encyciek Laudato Si' uit 2015 roept paus Franciscus alle mensen van goede wil op tot het besef dat wij mensen niet heersers over de schepping zijn, maar dat wij daar zelf helemaal deel van uitmaken. Wij ademen lucht in en uit, leven van wat de bodem voortbrengt, zijn afhankelijk van fris en schoon water, warmen ons aan de energie die zon en aarde geven. Wij zijn als schepping uit Gods hand door en door aards. Wij zijn verweven met planten en dieren, bergen en zeeën, met planeten en het heelal. Juist dit gelovige besef hoe aards wij zijn vertelt dat wanneer wij de aarde schenden en het milieu vervuilen, we ook de samenleving beschadigen en de kwetsbare mens daarvan de dupe laten zijn. De armsten van deze wereld wonen op de beroedste plekken en hebben de minste toegang tot schoon water.

Misschien zou ons enige voornemen in 2018 kunnen zijn ons telkens opnieuw de vraag te stellen: ga ik zorgvuldig en zachtzinnig om met de aarde als woonplaats; ga ik bescheiden en dienstbaar om met de mensen met wie ik deze aarde deel; verlang ik oprecht naar een nieuwe hemel en aarde waar alle leed geleden is; vertrouw ik erop dat de Geest Gods mij influistert wat ik concreet kan doen en doe ik dat dan ook?

Paus Franciscus beëindigt Laudato Si' met een Gebed voor onze aarde. Zouden we dat gebed niet eens kunnen uitknippen en bij ons bed leggen om het 's morgens en 's avonds te bidden? Dat is toch een mooie voornemen voor 2018.

Pastor Tom Buitendijk

GEBED VOOR ONZE AARDE.



Almachtige God, die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal en in het kleinste van uw schepsels, Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft, stort over ons uit de kracht van uw liefde, opdat wij zorgen voor het leven en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede, opdat we als zusters en broeders leven, zonder iemand te benadelen. God van de armen, help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld die zo waardevol zijn in uw ogen te redden.

Maak ons leven weer gezond, opdat wij de wereld beschermen en haar niet plunderen, opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en verwoesting. Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken ten koste van de armen en van de aarde. Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken, met verbazing te kijken, en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht.

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt. Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus.



GELOOFSGETUIGENIS.



KERSTMIS: EEN DUBBELE GEBOORTE

Als ik nadenk over wie of wat God voor mij is, dan kom ik uit bij de mens, bij onszelf. God bestaat, want mensen bestaan. Zij bestaan a.h.w. niet los van elkaar. God bestaat eigenlijk alleen maar dan, als Hij mens wordt en de mens waarin hij oplicht door Hem wordt vergoddelijkt.

Dat heb ik niet van mijzelf, maar dat heeft mij getroffen in een kerstpreek van Augustinus, bisschop en kerkvader. Hij verkondigde ooit: 'God is mens geworden, zodat de mens God kon worden. Die geboorte van God gebeurt aldoo. Maar, wat als zij niet in mij gebeurt, wat helpt me dat dan? Dát zij in mij gebeurt, daar hangt alles van af.'

Dat doet mij afvragen: Wat is Kerstmis nog als dit niet in mij gebeurt? Als ik Kerstmis enkel maar zie als het geboortefeest van Jezus 2017 jaar geleden, en niet tegelijk ook als het feest van de geboorte van God in mij en in alle mensen? Dan keert Hij nooit terug op aarde. Dan is Christus voor niets gestorven. Dan blijft Gods koninkrijk een utopie, een droom in plaats van een realiteit, die alleen door God en mens samen waargemaakt kan worden.

NN

IMPRESSIE DACHAUREIS.

In oktober hebben we deelgenomen aan een bezinningsreis naar Dachau. In deze week probeerden we dicht bij de spiritualiteit van Titus te komen. De meest indrukwekkende dag was het bezoek aan Dachau.

We lopen over het terrein van het concentratiekamp. Wat hier gebeurd is gaat ons voorstellingsvermogen te boven. De meeste barakken zijn afgebroken, maar de restanten zijn nog zichtbaar. Wat een lieflijke villa in het groen lijkt, blijkt een groot crematorium te zijn geweest. Bij de appèlplaats is een gedenkteken waarop staat "nie wieder".

Er zijn gedachtenisplaatsen vanuit verschillende religies.

De zusters Karmelietessen, die hun klooster aan de rand van het kamp hebben, verwoorden het als volgt: niet het gruwelijke heeft het laatste woord, maar verzoening en hoop. Het kwaad is in ons allemaal, maar "Waarom kon Titus toch zo zijn menselijkheid bewaren, oprecht en zuiver blijven en waarom komen anderen ertoe een medemens zoveel leed aan te doen?" wordt er gevraagd door een medereiziger.

Het antwoord van de priorin is even eenvoudig als veelomvattend: "Das ist Geheimnis".

De gebedsdienst bij barak 26 is ingetogen. Er staat een stevige wind. Hopelijk waaien de woorden tot ver. De lucht betreft en er vallen regendruppels. Ze zijn als tranen.

Van verdriet en machteloosheid, maar ook van hoop en verlangen dat het anders kan. Tot slot vieren we met de zusters eucharistie.

Thea Wagemakers en Hélène Verbunt.



23 JANUARI KARMELEGEL.

Op dinsdag 23 januari lezen we van 14.00 u tot 15.30 u weer een stukje uit de Karmelregel.

We denken samen na over wat we gelezen hebben.

Wat kan het betekenen in ons dagelijks leven?

Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Plaats: Tituszaal Jozefkerk

Oude Molenstraat 6

Oss

Informatie bij Jos Wagemakers-Kuijk

tel: 0412 639531.



COLLECTES.

22 oktober:	€ 170,70
29 oktober:	€ 302,70
01 november:	€ 34,60
02 november:	€ 192,50
05 november:	€ 226,80
12 november:	€ 174,10
19 november:	€ 209,70
26 november:	€ 208,30

Uitvaarten: € 211,60



HART VOOR ELKAAR.



Uit onderzoek blijkt dat 63% van de Nederlandse bevolking geen enkel vertrouwen (meer) heeft in de invloed van kerk op de samenleving. Kennelijk is de mensheid snel vergeten wat het instituut kerk en haar mensen voor onze hedendaagse samenleving heeft betekend als het gaat over onderwijs, gezondheidszorg, bestrijding van armoede, ontwikkelingssamenwerking enz. De voormalige VN secretaris generaal Ban Ki-moon echter maakte er geen geheim van, dat zonder de invloed die Paus Franciscus had bewerkstelligd met zijn encycliek *Laudato Si'*, er absoluut geen klimaatakkoord tot stand was gekomen in Parijs. Dezelfde paus riep ook de jaarlijkse dag van de armen uit naast de dag van de armoede (19 november), want ook bij dat probleem gaat het om mensen. De kerk verdient derhalve méér credits dan een overgrote meerderheid van ons land haar wil geven ook op het gebied van ondersteuning bij armoede.

Als je alleen al kijkt naar wat er aan vrijwillige hulptroepen in de benen komen om kinderen van 4 tot 18 jaar te ondersteunen, die moeten opgroeien in gezinnen met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Dat gaat in onze regio om bijna 9000 kinderen! En dan is die constatering alleen nog maar gebaseerd op het **inkomen** van een gezin. Want als gemeten zou zijn wat gezinnen die gebukt gaan onder schuldenlasten aan **besteedbaar inkomen** over houden, dan wordt het beeld helemaal treurig. Het betreft in meerderheid gezinnen waar met werken de kost wordt verdiend en het aantal gezinnen van uitkeringsgerechtigden is zwaar in de minderheid. Een heleboel mensen kunnen de druk tot kopen niet weerstaan waarmee consumenten worden belaagd; kunnen niet met geld om gaan: willen te veel en te vaak. We vinden allemaal dat we minstens een gemiddeld welvaartspakket verdienen en onze kinderen moeten niet uit de toon vallen en ook kunnen mee doen met mode en mobieltjes. We hebben een beetje het gevoel gekregen dat we allemaal recht hebben op welvaart.

De kerken hebben hun diaconale taken altijd ernstig genomen. We kennen allemaal nog wel de Vincentiusvereniging of de parochiële diaconie. Toen de bijstandswet werd ingevoerd leken deze diaconale taken door de overheid te worden overgenomen. Al snel werd duidelijk dat er gaten gingen vallen. Daarom gingen Vincentiusverenigingen zich aanbieden als schuldhulpmaatje, voor zorg aan dak- en thuislozen, als instantie voor bijzondere bijstand. Maar uit dezelfde vereniging ontstaat ook de Stichting Leergeld, die zich tot taak stelt dat alle

kinderen met leeftijdgenoten moeten kunnen mee doen op school en in vrije tijd ongeacht het inkomen van hun ouders of verzorgers. De rij helpers en ondersteuners is veel groter: Stichting Jeugd Sportfonds (JSF), de Stichting Jeugd Cultuurfonds (JCF), KITZTAS, Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Interkerkelijke Noodfondsen al of niet in samenwerking met scholen en jeugdhulpinstellingen. Allemaal bemenst door onbetaalde vrijwilligers. Niet alleen uit de kerken, maar vaak wel door haar op de been gebracht. En om die vrijwilligers te faciliteren en aan geld te helpen om hen te kunnen laten helpen zijn er dan kerken en kloosters, Rotary en Lions, golfclubs, mensen of instanties die iets te vieren hebben, buurtverenigingen en personeelsverenigingen die allerlei acties opzetten die inkomsten genereren. En de overheid zorgt voor een gedegen financieel fundament, zodat er altijd geholpen kan worden.

Wat al die helpende handen dan te bieden hebben? Geen geld. Ze betalen alleen de rekening van aanschaffingen of diensten waar om gevraagd wordt. Dan kan het geld ook alleen daarvoor gebruikt worden. Voor een fiets om naar school te kunnen, lesmateriaal, een laptop als leermiddel, ouderbijdragen, bijdrage aan een schoolreisje, huiswerkbegeleiding, balletles of deelname aan een muziekvereniging, lidmaatschap sportclub of scouting, dansles, zwembles, een pakket om je verjaardag te kunnen vieren en om op school ook te kunnen trakteren, Sinterklaasfeest e.d.

Je zou zeggen dat het armoedeprobleem met zoveel helpende handen moet op te lossen zijn. Maar die helpende handen bereiken maar 1/3 van de doelgroep. Nog steeds schamen heel veel mensen zich voor hun armoede. Veel mensen laten bijvoorbeeld liever de huurschuld oplopen of kopen op de pof en proberen daarmee te voorkomen dat hun kinderen niet gelijkwaardig met leeftijdgenoten kunnen mee doen. Het geld is er, de helpende handen zijn er, maar te veel gezinnen worden door schade en schande geblokkeerd om daadwerkelijk hulp in te roepen. De kerken hebben als het hierover gaat nog voldoende moreel gezag om mensen in de benen te krijgen voor elkaar en een betere wereld. Geloven doe je. Dat besef is bij heel veel mensen onverminderd blijven hangen! Voor alle mensen van goeie wil een zalig kerstfeest en een goed 2018 gewenst.

Henk Peters,
kerkbestuur

